



E66, Goordonksedijk 10

Geplaatst in de Heise Krant van mei 2013, gewijzigd 05-09-2022

Bij het onderzoek naar de huidige boerderij aan de Goordonksedijk 10, voorheen E66, waar nu de familie Peerenboom woont, stuiten we op een schokkende familiegeschiedenis in de beginjaren van de boerderij.

Tot 1880 is de grond waarop deze boerderij is gebouwd een onderdeel van een groot dennen- en heidegebied. De gemeente Veghel is de eigenaar ervan. Het dennen- en heidegebied wordt geleidelijk in percelen ontginningsgrond verkocht aan particulieren.

In 1880 koopt Franciscus Manders uit Veghel een perceel dennen- en heidegebied, na de ontginning ervan laat hij er een boerderij bouwen. Franciscus Manders is in 1872 getrouwd met Maria van den Bergh. Hij bezit een groot aantal huizen, pakhuizen en percelen grond in en rondom Veghel. Franciscus Manders blijft nog tientallen jaren eigenaar van de boerderij, maar woont er zelf nooit.

Voor zover bekend zijn Josephus van Doorn (1840-1903) en Wilhelmina de Bresser (1852-1917), vanaf 1883 de eerste bewoners van de boerderij. Josephus en Wilhelmina zijn op 3 juni 1874 getrouwd. Op 26 september 1874 wordt hun eerste zoon Johannes geboren, maar hij sterft zes maanden later. Op 23 augustus 1875 wordt er weer een Johannes geboren, maar deze gaat dood als hij vier maanden oud is. Het derde kind met de naam Johannes wordt geboren op 14 augustus 1876. Daarna worden er nog meer kinderen geboren, die bijna allemaal op jonge leeftijd overlijden. Uiteindelijk worden er negentien kinderen geboren: vier ervan zijn doodgeboren, elf hebben de leeftijd van twee jaar niet bereikt en twee kinderen zijn tijdens hun jeugd gestorven. Alleen de zoon Johannes uit 1876 en dochter Antonia Hendrica, geboren op 14 oktober 1889, worden volwassen. Waaraan de kinderen zijn overleden, hebben we niet kunnen achterhalen. Kindersterfte kwam veel voor in de 19^e eeuw, maar in dit gezin zijn toch opvallend veel kinderen gestorven. Mogelijk is er sprake van een erfelijke ziekte of speelden de omstandigheden waarin het gezin leefde een rol.

Na het overlijden van Josephus van Doorn op 30 mei 1903, hertrouwt Wilhelmina de Bresser in 1904 met Adrianus Welte uit Moergestel. Met haar tweede echtgenoot koopt Wilhelmina de boerderij van Franciscus Manders. In 1911 wordt de boerderij echter alweer verkocht en verhuizen Wilhelmina en Adrianus naar Moergestel.

Martinus (Tinus) van der Wijst uit Uden is de volgende eigenaar. Op 17 februari 1911 is hij met Francisca van Hooft getrouwd. Zij worden ook de nieuwe bewoners van de boerderij.

Martinus heeft naast zijn gemengd boerenbedrijf ook een vermeerderingsbedrijf. Iets bijzonders in die tijd. Een vermeerderingsbedrijf is een kippenbedrijf waarbij de eieren niet voor de consumptie bestemd zijn, maar in een kuikenbroederij uitgebroed worden.

Tinus en zijn vrouw Francisca krijgen vijftien kinderen, waarvan twee op vrij jonge leeftijd overlijden.

Drie van hun dochters zijn later ingetreden bij de zusters Carolus Borromeus van Trier.

Hiernaast de familie van Tinus en Francisca van der Wijst in 1930 met hun dertien kinderen.

Achteraan vlnr: Janus, Corrie, Mien en Grada.

Vooraan vlnr: Nol, Jan, Wim, Marie, vader Tinus, Truusje, moeder Francisca, Anna, Dora Riek en Mecheline (Lien).



*Hiernaast de boerderij in de jaren vijftig met de nog onverharde Goordonksedijk
Ook de oude traditionele lindebomen zijn
nog aanwezig*



Hieronder nogmaals de familie van Tinus en Francisca van der Wijst maar nu in 1936

Vlnr: Grada, Jan, Mien (zr. Martine), Corrie, Truus, Lien, Janus, Riek (zr. Alberta), Nol, Anna, Marie (zr. Francine), Dora, en Wim.

Zittend Tinus en Francisca.

Marie (zr. Francine) is later om gezondheidsredenen met verlof gestuurd en daarna getrouwd met Emile Gerards.



In 1956 vindt er een deling plaats en neemt zoon Wim de boerderij over.

Wim trouwt in 1962 met Dina van Boxel uit Nijnsel. Tot die tijd blijven de ouders van Wim nog op de boerderij wonen.

In 1962 vertrekken Tinus en Francisca naar Huize St. Jan in Uden. In dat zelfde jaar overlijdt Tinus.

Hiernaast de familie van Wim van der Wijst.

Vlnr: Moeder Dien, Anja, Martien met de baby Antoon, Franca en vader Wim.



Jan, de broer van Wim, getrouwd met Gerarda van Heijnsbergen, bouwt in 1956 een nieuwe boerderij naast het ouderlijk huis met het huidige adres Goordonksedijk 12.

Hiernaast de boerderij in de jaren zestig met op de achtergrond de nieuwe boerderij van broer Jan.

In 1968 krijgt Wim van der Wijst de gelegenheid om de boerderij van zijn zwager in Nijnsel te kopen. Deze boerderij is interessant, omdat er betere uitbreidingsmogelijkheden zijn.

Zus Lien van der Wijst, getrouwd met Jan van Lieshout, komt graag terug naar Maria-Heide en neemt het ouderlijk huis over. Lien en Jan wonen tot

die tijd ze op het kasteel Hulst in Boskant bij Sint Oedenrode. Daar zijn ook hun zes kinderen geboren. Als ze naar Maria-Heide zijn verhuisd, komt de vader van Jan van Lieshout nog enkele jaren bij hen inwonen.

*Hiernaast het gezin van Lien en Jan van Lieshout.
Achteraan vlnr: Martien, Wim, Betsie, daarvoor
Francien, Thea en Wilhelminen.
Vooraan moeder Lien en vader Jan.*

Ad Peerenboom, getrouwd met Rozannie Melters, begint in 1976 een kwekerij in heesters op de Goordonksedijk. Zelf wonen Ad en Rozannie op de Ratelaar in Maria-Heide. In hun vorige woonplaats Handel, zijn hun twee kinderen geboren, John en Reinwald.

In 1981 horen zij te horen dat Jan en Lien van Lieshout, woonachtig tegenover hun kwekerij, kleiner willen gaan wonen. Na overleg vindt er een ruil van woningen plaats.

In 1987 wordt de boerderij gerestaureerd en in 1992 gesplitst. Ad en Rozannie Peerenboom blijven in het voorhuis wonen.



Hierboven: de prachtig aangelegde tuin van Rozannie is ook voor bezoekers toegankelijk.



In 1993 trouwt hun zoon John met Angelon Hoevenaars. Zij gaan in het achterhuis wonen.

Hiernaast: het gezin van John en Angelon met hun kinderen Harm en Marloes.

Hieronder: de boerderij in 2013

