



C01b, Nieuwe Veldenweg 18

Geplaatst in de Heise Krant juni 2021, gewijzigd 18-08-2021

In 1932 wonen Willem Kempkens en zijn vrouw Bertha Verbruggen in het spoorhuis 22 langs het Duits Lijntje aan de doorgaande weg naar Uden, de tegenwoordige Nieuwe Veldenweg. Willem en Bertha hebben twee kinderen, Jan en Dina.

Op 10 februari 1932 vraagt Willem Kempkens een vergunning aan voor het bouwen van een woonhuis vlak achter het spoorhuis. Willem overlijdt echter plotseling op 26 februari 1932. De bouw van het woonhuis vindt gewoon doorgang en Bertha gaat er met haar twee kinderen wonen.

Hiernaast: Willem en Bertha Kempkens-Verbruggen

In 1939 koopt zoon Jan Kempkens het huis van de weduwe van Willem Minkels aan de huidige Pastoor van Haarenstraat 60 en begint daar een timmerbedrijf. Jan Kempkens trouwt in 1941 met Mien Schouwenaars.

Tussen 1940 en 1943 wonen Willem en Riek Peters-van Raaij met hun gezin in het huis van Bertha Kempkens aan de Nieuwe Veldenweg. Bertha en haar dochter Dina wonen in die jaren bij een familielid. Willem Peters had toen al één dochter, Willy. In dit huis worden Nolly en Ria geboren. Als in 1940 Nolly wordt geboren, is de kachelpijp kapot en moet smid Antoon van Osch komen om die te repareren. Hij ontmoet er Tonny van Raaij, een schoonzus van Willem Peters, die in huis is tijdens de kraamperiode. In 1945 trouwt Antoon van Osch met Tonny van Raaij, verhuist naar Deurne en begint daar een eigen smederij, die later uitgroeit tot het bedrijf Oskomera.



Willem en Riek Peters verhuizen in 1943 weer, want Bertha Kempkens wil haar huis zelf weer gaan bewonen. De familie Peters trekt in bij Niek Schepens, iets verderop en zal daar nog jarenlang blijven wonen.



*Hiernaast:
Bertha
Kempkens
en haar
dochter
Dina.*

In 1947 trouwt dochter Dina met Toon Rutten en zij gaan in het ouderlijk huis van Dina wonen. Zij krijgen drie kinderen, Truus, Wim en Beppie. Moeder Bertha blijft bij hen inwonen.

Hiernaast de trouwfoto van Toon en Dina Rutten-Kempkens

In 1962 overlijdt Bertha Kempkens-Verbruggen.





Hiernaast het huis in de jaren vijftig. Op de voorgrond Christine uit Oostenrijk, die naar Nederland kwam om aan te sterken.

Hieronder: de kinderen Rutten. Vlnr: Wim, Beppie, en Truus.

Toon Rutten heeft vrijwel altijd bij de gemeente Uden gewerkt. In 1970 verhuist het gezin Rutten naar Uden. Het huis aan de Nieuwe Veldenweg wordt dan verkocht aan Hanneke Heesakkers-Schepers.



Hanneke was in 1952 getrouwd met Ben Heesakkers. Zij zijn toen in Eerde gaan wonen, waar vijf van hun zes kinderen zijn geboren.

Hiernaast: de trouwfoto van Ben en Hanneke Heesakkers-Schepers

In 1959 verhuist het gezin Heesakkers naar Duifhuis, waar hun jongste zoon Hans wordt geboren.

Ben overlijdt in 1968.

Hanneke Heesakkers gaat in 1970 met haar kinderen aan de Nieuwe Veldenweg wonen.



Hiernaast: de kinderen Heesakkers. Achterste rij vlnr: Hans, Jan en Henk. Vooraan vlnr: Ben, Rina en Peter.

Zoon Jan koopt in 1983 het huis en blijft er samen met zijn moeder wonen.

Hanneke verhuist in 2005 naar Huize St. Jan in Uden. Zij overlijdt echter al na één week.





Hiernaast: het huis in 2017

Jan woont nog steeds in het huis aan de Nieuwe Veldenweg. Zijn grote hobby is het ontwerpen en bouwen van tractoren. Jan is nu bezig met het bouwen van zijn tweede tractor, geheel naar eigen ontwerp.



Hierboven: de eerste, door Jan Heesackers, ontworpen en gebouwde tractor.