



## D84, Pastoor van Haarenstraat 6

Geplaatst in de Heise Krant van april 2016, gewijzigd 30-08-2017

In 1931 koopt Martinus (Tinus) Schepers, in 1907 getrouwd met Adriana (Jaont) Schepens, een perceel grond van de kinderen van Heeswijk. Dit perceel lag op de hoek van de huidige Huigenbosstraat/Pastoor van Haarenstraat, richting de kerk.

Tinus en Jaont woonden toen in de woning aan de Pastoor van Haarenstraat 4, waar John en Jolanda Smulders hun cafetaria hadden.

*Hiernaast Tinus en Jaont toen zij nog op de Pastoor van Haarenstraat 4 woonden.*



In 1935 bouwen Tinus en Jaont een nieuw huis op het aangekochte perceel en gaan er ook wonen. In 1955, als Tinus en Jaont respectievelijk 82 en 79 jaren oud zijn, verbouwen zij het huis zodanig, dat inwoning kan plaatsvinden.

In 1952 trouwt neef Johan van Goor met Riek van Dooren. Zij gaan in de Noordoostpolder wonen en werken. Daar worden hun twee oudste kinderen geboren, Mart en Nelly.

In 1955 komen Johan en Riek terug naar

Maria-Heide en zij gaan dan bij hun oom en tante Tinus en Jaont inwonen. In dit huis worden hun kinderen Janny en Rian geboren. In 1960 bouwen Johan en Riek hun nieuwe huis aan de Huigenbosstraat waar in 1962 hun jongste dochter Henriëtte wordt geboren. In 1956 overlijdt Jaont.



Nadat Johan en Riek van Goor zijn verhuisd, komen Frans en Riet van Crey in 1960 in het vrij gekomen gedeelte van het huis wonen. Frans is draglinemachinist bij Van Lee en Riet is verpleegkundige wat goed van pas komt, want Tinus, inmiddels 87 jaren oud, heeft steeds meer hulp nodig. Thuiszorg was toen nog een onbekend begrip. In 1961 overlijdt Tinus Schepers.

Ook heeft Riet vele malen eerste hulp verleend bij ongevallen die op de doorgaande weg gebeurden.

*Hiernaast foto gemaakt in 1962.*

*Vlnr: De verpleegkundige is een zus van Riet, verder Frans met op zijn arm zoon Gert-Jan en Riet.*

*In dit huis zijn verder nog geboren Twan en Marlies. Jeroen is later in Veghel geboren.*

Na het overlijden van Tinus is zijn woongedeelte aan diverse jonge stellen verhuurd geweest, zoals Cor en Leentje van der Velden, Janus en Marietje van der Velden, Gijs en Riek van der Velden en tenslotte Henk en Thea Janssen.

In 1956 zijn Johan en Mina Dobbelseen-van der Aa eigenaar geworden van het huis. Mina is op 4-jarige leeftijd bij oma Tinus en tante Jaont komen wonen. De moeder van Mina was een zus van Tinus en is op jonge leeftijd overleden.

*Hiernaast: het huis in de jaren tachtig.*

In 1970 trouwen Wim Dobbelseen en Ans van der Aa. Zij kopen het huis en gaan er wonen. Zij krijgen twee kinderen, Bas en Eva.

Wim is vele jaren postbode geweest en daarna tuinman bij de zusters Franciscanessen in Veghel.

Daarnaast hebben Ans en Wim 22 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Animo, een speciale dansschool voor kinderen met een beperking.

*Hieronder links: Wim en Ans Dobbelseen.*



*Hieronder rechts: Bas en Eva Dobbelseen in 1981.*



In 1999 hebben Wim en Ans Dobbelseen het huis verkocht aan Louis en Martje Bertina-Dinsbach en zijn ze aan de Molenbeemden in Veghel gaan wonen. In 2008 is Wim overleden.

Louis en Martje hebben vier kinderen. Louis repareert en verkoopt printers en kopieermachines. Martje is eigenaresse van De KnutselHut in het winkelcentrum De Bunders in Veghel.

*Hiernaast: het huis in 2016.*

