



## E39, thans Past. v. Haarenstr. 19

Geplaatst in de Heise Krant in december 2010, aangepast 30-06-2012

In 1879 bezat een zekere Martinus van Rijbroek (1818-1888) ongeveer 10 hectaren grond in het centrum van het huidige Maria-Heide. Deze grond was vooral gelegen langs de provinciale weg van Veghel naar Uden, thans de Pastoor van Haarenstraat, en tussen de wegen Steenovenstraat en Krekeshofstraat. Op de hoek van de Pastoor van Haarenstraat en de Steenovenstraat bouwde deze Martinus van Rijbroek in 1879 zelf een woonhuis.



Op de situatieschets hiernaast, behorende bij de bouwaanvraag uit 1907, wordt dat huis met een pijl linksonder aangegeven. Kadaster nummer C.1306

Martinus van Rijbroek heeft er zelf nooit gewoond. In dat zelfde jaar 1879 is het huis gekocht door Wilhelmus Johannes van Hoof, geboren in Uden op 25 sept. 1820 en overleden op 3 maart 1896. Hij was getrouwd met Ardina van de Broek. In de burgerlijke stand wordt vermeld dat hij klompenmaker van beroep was. Van dit eerste huis zijn geen foto's bekend.

Zijn zoon Petrus (Piet), eveneens klompenmaker, geboren 13 april 1856, heeft later het huis overgenomen. Deze Piet van Hoof was getrouwd met Petronella van Wanrooij, hij is overleden op 7 juli 1936.

Zij kregen 5 kinderen:

- Wilhelmina, geboren 17-12-1881, overleden 21-10-1888
- Adrianus Janus, geboren 29-04-1884, vrijgezel gebleven. (Heeft altijd op dit adres gewoond.)
- Wilhelmina, geboren 10-11-1888, overleden 07-09-1914.
- Maria, geboren 26-11-1890, getrouwd met Johannes Verhoeven. (Later woonachtig op Bolstweg 21)
- Antonius (Toon), geboren 10-04-1892, getrouwd met Anna Vissers. Later woonachtig op Bolstweg 3)

De foto hiernaast is zeer waarschijnlijk gemaakt in 1921. Stenen voor nieuwe huizen werden in die tijd ter plaatse gemaakt.

Op de foto vlnr: Martinus van Hoof een broer van Piet van Hoof. Deze Martinus is nog datzelfde jaar 1921 overleden. Daarnaast Adrianus van Hoof en vader Piet. In de deuropening Maria van Hoof en een onbekende postbode, verder nog een onbekend persoon en rechts Antonius (Toon) van Hoof.



De opslagplaats, met openstaande deuren, was 2 jaar eerder gebouwd door Piet van Hoof. Dit gebouw is later verbouwd tot woonhuis en winkel van Antoon Hermes, thans Past. van Haarenstraat 19.

Daarachter het café waar in die tijd Gerardus van de Pol de herbergier was, de latere Trambar.

Op foto zijn ook nog de tramrails te zien die toen nog intensief in gebruik waren voor zowel personen- als het goederenvervoer.

In 1921, wordt door vader Piet van Hoof een verzoek ingediend om het bestaande huisje af te breken en op dezelfde plaats een nieuw huis te bouwen.

Het nieuwe huis heeft het huidige adres Past. van Haarenstraat 19 en stond toen nog los van de nieuw gebouwde opslagplaats maar nu wel met het voorfront gelijk.

Op 13 maart 1922 wordt deze vergunning verleend.

Vrijwel tegelijkertijd wordt door zoon Adrianus (Janus) van Hoof ook een verzoek ingediend tot het bouwen van nog een opslagplaats achter de al aanwezige opslagplaats waarvan hij eigenaar was.

Later zal deze nieuwe opslagplaats als bakkerij gebruikt gaan worden.

In 1921 is het oude huis, dat gebouwd was in 1879, afgebroken en is er door Petrus van Hoof het huidige huis gebouwd maar nu met het voorfront gelijk aan de opslagplaats ernaast waarvan zoon Adrianus eigenaar was.

Nadat Maria en Antonius (Toon) waren getrouwd is Adrianus (Janus) met zijn vader daar blijven wonen.

Vader Petrus van Hoof is op 7 juli 1936 overleden.

Wie was Adrianus van Hoof?

Beter bekend bij ouderen als Janus van Hoof.

Uit de overleveringen zou hij een actief maar ook een markant persoon zijn geweest.

Zo wordt in de gemeenteraadsvergadering van Veghel op 7 februari 1907 besloten:

*Adrianus van Hoof wordt door de gemeente benoemd als aflezer van "publicaties" voor Maria-Heide.*

Of hij ook daadwerkelijk veel "publicaties" heeft moeten aflezen is niet bekend.

Begin 1900 was er in de toen nog "Veghelse Hei" een rebelse club die buiten medeweten van de Boerenbond van Veghel (om) zelfstandig inkopen deed in Rotterdam. Eén van die "rebellens" was Janus van Hoof. Deze club had een eigen pakhuisje in de "Hei" waar Janus als beheerder optrad.

Hij heeft zijn jongelingsjaren doorgebracht in zuiverheid en eenvoud des harten. Wat zal ik zeggen van zijne godsvrucht, hij bad zoo gaarne.  
H. Ambr.

Gij weet Heer, dat hij nooit omgang hield, met hen die lichtvaardig zijn in den omgang. Tob. III.

Om martelaar te zijn hebben wij noch zwaard, noch vuur noodig; het is genoeg geduldig te lijden.  
H. Gregorius.

Hij is zoo gestorven, dat hij allen zijn dood als een voorbeeld tot stichting heeft achtergelaten.  
Mach. VI 31.

(Dierbare Ouders) Ik dank U voor alles. Onze scheiding is niet van langen duur; in den Hemel zien wij elkander weder.  
H. Aloysius.

(Beminde Broers en Zusters) Strekt Uwe Ouders tot troost.  
Eccles III.

En U Eerw. Broeder, vraag ik: gedenk mij in Uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht  
(300 dag. afluat.)

A. v. Hoof Koster Maria-Heide,

Verder was Janus van Hoof de tweede koster in Maria-Heide. Als koster behoorde het ook tot zijn taak om gedachtenisprentjes te schrijven. Zoals in die tijd gebruikelijk was, waren deze niet erg persoonlijk opgesteld, maar Janus was wel royaal met aflaten.

*Hiernaast een gedeelte van een gedachtenisprentje opgesteld door Janus van Hoof*

Ook was Janus van Hoof de eerste kapper in Maria-Heide. Voor een kwartje werd je geknipt. Alleen zijn "knipmachientje" was niet altijd even scherp en menig haar werd er zo uitgetrokken.

Op 26 maart 1951 is Janus van Hoof overleden.



*De foto hiernaast is gemaakt achter het huis van Janus Hoof, vlnr: onbekend, Janus van Hoof, onbekend, verder de burens Jaan Hermes met dochter Mia en Toon Hermes, de bakker.*

In 1952 heeft Piet van Hoof, een neef van Janus van Hoof, het huis gekocht en is er gaan wonen. Piet is op 25 november 1952 getrouwd met Bertha Driessen.

In 1988 is Piet door een tragisch ongeval om het leven gekomen

Zijn vrouw Bertha is tot 1993 in het huis blijven wonen.

*Op de foto hiernaast de familie van Piet van Hoof.*

*Staannd vlnr: Wim, Ton, Ine, Aart en Hans.  
Zittend vlnr: Geert, vader Piet en moeder Bertha.*

Gedurende de jaren 1993 t/m 2006 heeft Nick Leijten in het huis gewoond Thans woont op Past. van Haarenstraat 19 Alda van Kampen met haar zoontjes Pelle en Moon.



*Hiernaast een foto van het huidige huis met het kenmerkende metselwerk. Rechts op de foto nog juist zichtbaar de boom die ook in 1922 al aanwezig was.*