



## E40, thans Past. v. Haarenstr. 21

Geplaatst in de Heise Krant in november 1910, aangepast 30-06-2012

Deze keer geen boerderij in de schijnwerpers maar een gebouw dat in bijna honderd jaar diverse functies heeft gehad zoals: opslagplaats, woonhuis met winkel/bakkerij en weer woonhuis met drukkerij. We hebben het nu over het huidige pand met het adres Past. van Haarenstraat 21, voorheen E40. De huidige bewoners zijn Ans en Anton van Hall.

Hoe is het begonnen?

Rond 1900 stond op de hoek Past. van Haarenstraat-Steenovenstraat een alleenstaand huisje. (Zie huis E39, thans Past. van Haarenstraat 19). In dit huisje woonden o.a. Piet van Hoof en zijn zoon Adrianus, die (vrijgezel was en ook) altijd vrijgezel gebleven is.

In 1919 wordt door deze Adrianus van Hoof, beter bekend als Janus van Hoof, een vergunning aangevraagd voor het naast hun huis bouwen van een opslagplaats. Dit was dus op het huidige adres Past. van Haarenstraat 21, waar tegenwoordig Anton van Hall woont.



*Hiernaast: Bij de aanvraag was deze tekening bijgevoegd.*

Op 20 sept. 1919 wordt de vergunning verleend en wordt de opslagplaats gebouwd.

Twee jaar later, in 1921, wordt door vader Piet van Hoof een verzoek ingediend om het bestaande huisje (E39) af te breken en op dezelfde plaats een nieuw huis te bouwen. Het nieuwe huis heeft het huidige adres Past. van Haarenstraat 19 en stond toen nog los van de nieuw gebouwde opslagplaats maar nu wel met het voorfront gelijk.

Op 13 maart 1922 wordt deze vergunning verleend.

Vrijwel tegelijkertijd wordt door zoon Janus van Hoof ook een verzoek ingediend tot het bouwen van nog een opslagplaats achter de al aanwezige opslagplaats waarvan hij al eigenaar was.

Later zal deze nieuwe opslagplaats als bakkerij gebruikt gaan worden.

In 1932 wordt door Janus van Hoof de eerste opslagplaats verbouwd tot woonhuis. Tevens worden dan de twee huizen aan elkaar gekoppeld. (zie tekening hiernaast).

Op deze tekening is de dakkapel (in het dak) om onbekende redenen niet opgenomen.

Op 30 januari 1933 wordt ook deze vergunning verleend.

Nog in dat zelfde jaar op 17 oktober 1933 wordt door Janus van Hoof een Hinderwet vergunning aangevraagd voor het oprichten van een bakkerij. De letterlijke tekst van de aanvraag is als volgt:



## Edel Achtbare Heeren

Hierbij eene aanvraag met omschrijving, verklaring en een extract Hinderwet ten behoeve eene op te richten bakkerij te Maria-Heide in de schuur deel uitmakend van een woonhuis toebehorende aan de heer A. van Hoof te Maria-Heide welke die woning verhuurd heeft aan den heer Antoon Hermes uit Dinther, die trouwplannen heeft als ook het plan om zich als bakker te Maria-Heide te vestigen.  
Ik vertrouw dat uw geacht College daaraan goedkeuring gelieve te geven.

Op 28 december 1933 is voornoemde Hinderwetvergunning verleend en zijn Antoon en Jaan Hermes met hun winkel en bakkerij gestart.

De inwoners van Maria-Heide waren blij met de nieuwe bakker in de Hei. Dit moge blijken uit de oorkonde die door de mensen uit de Hei werd aangeboden.



Hiernaast een afdruk van de oorspronkelijke oorkonde.  
Hieronder de uitgewerkte tekst.

## Welkom

Welkom nijen bekker hier  
Die kükskes bakt vur ons plezier  
En mik en brood en al 't gerei  
Vur iedre mensch hier op de Hei  
En daarom zulle we bij ouw koope  
Laot vrimde nàò de klòote loope  
Wees Welkom vriend mi al 't gerei  
Wees Welkom vrouw hier op de Hei

Voor Antoon en Jaan Hermes, en later de kinderen, begon een druk leven met het runnen van de bakkerij en de winkel.

De boodschappen werden vele jaren bij de mensen thuis opgenomen en daarna thuis bezorgd.

Hieronder het winkelpand in de jaren vijftig.



Hierboven, Jaan en Mia Hermes in hun winkel.



Antoon Hermes heeft het pand, met het huidige adres Past. van Haarenstraat 21, in 1956 gekocht van Antonius van Hoof. Deze heeft het pand verkregen uit de nalatenschap van zijn broer, Adrianus van Hoof



In 1958 waren Antoon en Jaan Hermes vijftientig jaar getrouwd.

*Hiernaast de foto die ter gelegenheid van dit zilveren huwelijksfeest is gemaakt*  
Staande vlnr: Gerard, Mia, Annie en Henk.  
Zittende Antoon, Jaan en hun oudste zoon Jan.



*Hiernaast Antoon, ook wel Toontje Hermes genoemd, die we in de jaren vijftig en zestig door Maria-Heide zagen fietsen om het brood en de boodschappen thuis te bezorgen.*

Eind jaren zestig is Antoon Hermes om gezondheidsredenen gestopt met de bakkerij. Enkele jaren later in 1974 is hij overleden.

Zoon Henk heeft daarna de broodverkoop voor de Bacu, een centrale bakkerij, vele jaren voortgezet.

Jaan heeft tot 1976 de winkel nog aangehouden. In dat jaar heeft zij het pand verkocht aan Egbertus Hütten, die er tot 1978 gewoond heeft.

Daarna van 1978 tot 1985 heeft de heer de Ridder er gewoond.

In 1985 heeft Anton van Hall het pand gekocht en er zijn drukkerij in ondergebracht. De drukkerij waar al vele jaren de Heise Krant gedrukt wordt.



*Hierboven het huidige pand Past. van Haarenstr. 21*



*Hierboven de familie van Hall.  
vlnr: Roland, Ans, Marcel en Anton.*