



# E45, voorheen Ericastraat 1

Geplaatst in de Heise Krant februari 2011, aangepast 16-11-2012

Ongeveer op de plek waar nu een rij huizen staat van Woonbelang, aan de Ericastraat tegenover het Dobbelsteenplein heeft gedurende 180 jaar (van 1791-1971) een boerderij gestaan. Het laatste adres was Ericastraat 1, voorheen E45. De meesten onder ons zullen nog weten dat die gesloopt moest worden voor de aanleg van een veilig kruispunt met verkeerslichten.

*De foto van de boerderij linksboven in het logo is van 1948, met op de voorgrond de oude klinkerweg en rechts de nog onverharde Ericastraat.*

In 1964 werd pal voor deze boerderij een voetgangersbrug aangelegd nadat in korte tijd op de drukke 'dodenweg' veel slachtoffers waren gevallen.



*Hiernaast: Verscholen achter de zojuist geopende baileybrug in 1964 de boerderij van Wim Verhoeven. De voordeur was nog juist via een smalle toegang bereikbaar.*

Toen dan eindelijk het kruispunt met verkeerslichten in 1971 werd aangelegd moesten boerderij en haar bewoners, de familie Wim Verhoeven, het veld ruimen.

De percelen bij deze boerderij lagen in vroeger tijden op de Hennenberg. Grondmetingen tonen aan dat het hoogste punt op de Hennenberg een meter hoger ligt t.o.v. het laagste punt



*Twee keer de boerderij juist voordat deze in 1971 werd afgebroken.*



### Terug naar het begin.

De geschiedenis leert dat op 11 maart 1791 de grond aangekocht wordt van de gemeente: "aen den Hennenberg, aen Hey, 4 lopense + 34 roeden\*, om een huys op te setten, en is al voltooyt". (een lopense is 50 roede. een roede is 100<sup>2</sup> mtr.)

De eigenaar is dan Johannis W. van den Heuvel, schepen (=wethouder) in Veghel. Die is naar alle waarschijnlijkheid kort daarna gestorven.

De boerderij met omliggend land komt via dochter Elisabeth en haar man Jan van den Tillaart in 1825 in bezit van hun zwager Geert van Rijbroek.

Van zijn 4 kinderen blijven Martinus en Nicolaas op de boerderij, beiden waarschijnlijk als vrijgezel. Nicolaas sterft al jong (35 jaar). Vervolgens meldt het kadaster dat het huis in 1867 na brand herbouwd wordt. Dit verklaart misschien waarom op oude kaarten de boerderij andersom staat getekend, evenwijdig aan de Udensedijk, de latere provinciale weg.

Aangezien Martinus van Rijbroek geen nazaten heeft, verkoopt hij zijn boerderij in 1886 aan de zoon van zijn zuster Henrica. Deze neef Gerardus(Graad) van den Oever trouwt in 1879 met Catharina van de Ven. Beiden groeiden op in Zijtaart. Wanneer zij na hun huwelijk in Maria-Heide gaan wonen maken ze zware tijden door.

Stamboom onderzoek laat zien dat ze tien kinderen krijgen. Maar slechts vier van hen worden volwassen, dit zijn allen dochters.

Alle andere kinderen sterven binnen twee jaar.

Vier keer wordt een dochter Hendrica genoemd. De laatste blijft in leven en wordt...31 jaar oud. Zij was getrouwd met Hannes Heerkens van Driehuis.

Bij de geboorte van het laatste kind Lena sterft Catharina in het kraambed. Deze Lena groeit dan op bij familie in Eerde. Als ze 16 jaar is, komt ze naar huis terug in Maria-Heide, want zus Wilhelmina gaat het klooster in.

*Foto hiernaast: Graard van den Oever en zijn dochter Wilhelmina, zuster Elisabeth.*



Lena blijft op de boerderij en trouwt met Willem van Lieshout. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren. Willem sterft al na vijf jaar in 1918 tijdens de Spaanse griep epidemie. Lena hertrouwt in 1921 met Jan Verhoeven. Samen krijgen ze nog zeven kinderen.

In 1939 werd Graard van Lieshout opgeroepen voor de mobilisatie. Toen werd er eerst nog een familieportret gemaakt. Je kon immers niet weten.



L= kinderen van Lieshout, V= kinderen Verhoeven.

Achterste rij vlnr: Harry (V), Wim (V), Truus (L), Johan (L), Chris (L), Mien (V), Graard (L), Janus (L) en Bertha (V).

Vooraan vlnr: Bert (V), vader Jan Verhoeven, Mari (V), moeder Lena en Nelly (V).

Janus van Lieshout is in de jaren zeventig vele jaren dirigent van het kerkkoor in Maria-Heide geweest.

Jan Verhoeven had grond liggen langs de provinciale weg. Deze strekte zich aan één zijde uit tot Willem van den Brand en aan de andere kant tot aan bakker Hermes. Ties vd Tillaar was in 1940 de eerste die een perceel bouwgrond daarvan kocht. En wel voor 89 cent per meter, plus 1 cent beschrijvingskosten!

Verder had Jan Verhoeven nog grond op de Hintel liggen, waaronder het Langveld, een perceel van 200 meter lengte. Op deze gronden hadden tijdens de oorlog Amerikanen een groot tentenkamp opgeslagen met een noodhospitaal, weet Bert Verhoeven zich nog te herinneren.



*Te midden van een grote familieschare vierden Jan en Lena in 1946 hun zilveren huwelijksfeest.*

De gemeente had al interesse getoond en Jan Verhoeven dacht de grond beter particulier te kunnen verkopen. Dus waar eerst een appelboomgaard was, werden langs de provinciale weg in de jaren vijftig allemaal huizen gebouwd

In de jaren 50 en 60 vertrokken dus de kinderen Verhoeven naar elders. Bert bouwde een huis op eigen grond naast de boerderij en broer Wim bleef met vrouw

Nelly Schaap en dochter Jolein op de boerderij. Tot 1971 het jaar waarin de boerderij werd afgebroken. Niets herinnert nog aan de plek waar de boerderij stond.



*Wim Verhoeven met dochter Jolein, op de stal de koeien aan het "ströwe"*



*Hierboven de achterzijde van de boerderij in 1971 vlak voordat deze werd afgebroken. Op de achtergrond de kerktoren van Maria-Heide. Deze foto is genomen vanaf de plaats waar thans het gemeenschapshuis d'n Brak staat*